

Beste heer/mevrouw,

In de vluchtelingenkampen van Kyaka, Oeganda, strijden duizenden vluchtelingen dagelijks tegen malaria. Deze mensen vluchten voor conflict, geweld en onzekerheid in hun thuisland en verblijven in kampen met ontoereikende voorzieningen. Kyaka herbergt een bevolking die moest vluchten zo groot als de hele stad Maastricht.

Nood in de vluchtelingenkampen

De grootste dreiging voor deze kwetsbare mensen is malaria, een ziekte die jaarlijks vele levens eist. De slechte hygiënische omstandigheden in de kampen zijn een broedplaats voor muggen en treffen vooral kinderen en zwangere vrouwen. Wereldwijd sterven 600.000 mensen per jaar aan malaria, waarvan 85% kinderen zijn. Zo ook in Oeganda. Met de juiste medicijnen hadden we veel van deze sterfgevallen kunnen voorkomen.

Een strijd tegen malaria

In Sweswe, in het gebied van de enorme Kyaka-vluchtelingennederzetting ten westen van Oeganda, is een kliniek opgezet. De kliniek biedt medische zorg voor de kinderen, vrouwen en mannen die in de meest basale omstandigheden leven. Ze behandelen maandelijks tussen de 3000 en 5000 vluchtelingen.

Het team van artsen en verpleegkundigen werkt hard om de nodige zorg te bieden. Zo praktiseren de medewerkers de opdracht van Jezus uit Mattheüs 25:40: *'En de Koning zal hun antwoorden: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.'*

Dringend tekort

Ondanks de goed georganiseerde zorg is er een dringend tekort aan medicijnen tegen malaria. De plaatselijke malaria-epidemie blijft slachtoffers maken, en de kosten voor de benodigde medicijnen bedragen 48.000 euro voor het komende jaar.

Deze malariapillen maken een onvoorstelbaar groot verschil. De kliniek in Sweswe redde al vele levens, maar zonder extra financiële steun kunnen we niet voldoende medicijnen verstrekken. De kosten stijgen dagelijks, daarom is uw hulp nodig!

Wat kunt u doen?

We vragen uw hulp om een collecte op te stellen in uw kerk voor dit urgente project. Zo kunnen we het komend jaar genoeg medicijnen verstrekken aan onze naasten in Oeganda. Draagt u bij aan dit levensreddende werk? **Uw steun geeft vluchtelingen niet alleen een nieuwe kans, maar redt ook letterlijk levens.**

De bijgevoegde QR-code kunt u gebruiken voor een collecte. Of stort uw bijdrage op ons rekeningnummer NL68 ABNA 0888 6568 82, onder de vermelding '24-14 Medicijnen Kliniek Oeganda'. Voor vragen kunt u contact opnemen via christa@adra.nl.

Hartelijk bedankt dat u een essentieel onderdeel bent van dit lichtbaken in de Kyaka-vluchtelingennederzetting door het aantal medicijnen te verhogen. Het team van ADRA, samen met het personeel van de kliniek, wenst u en uw dierbaren alvast gezegende feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Christa Breure

Medewerker Fondsenwerving