

Beste gemeente en bestuursleden,

In deze brief roep ik alle leden en bezoekers van de Adventkerk op een kind te sponsoren voor het volgen van christelijk onderwijs. De kosten zijn slechts 10 euro per maand.

Ruim een jaar geleden heb ik alle gemeentes benaderd met de vraag om hulp. We zochten toen mensen die een straatkind de kans wilden bieden onderwijs te volgen.

Inmiddels is er veel gebeurd. Veel mensen hebben op de oproep gereageerd. Jacky wiens verhaal ik destijds vertelde begon vorig jaar september op school en stuurde met de kerst zijn eerste kerstkaart naar zijn sponsor. Ik ben blij dat hij en vele anderen een sponsor hebben gevonden en nu elke dag naar school gaan.

Eén van onze doelen hebben we daarmee zeker bereikt. Maar we zijn er nog lang niet.

Het aantal kinderen dat onderwijs wil volgen is dermate groot, dat schooldirecties uit elk gezin slechts één kind kunnen kiezen om daadwerkelijk de school te gaan bezoeken. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er in elk gezin in ieder geval één persoon is met een hogere opleiding, die in de toekomst het hele gezin kan verzorgen.

Maar dat is niet ons doel. Ons motto is: elk kind in de klas!!

Tijdens ons projectbezoek had ik het voorrecht een bezoek te mogen brengen aan Rose. Zij heeft twee dochters en zorgt voor twee jongens die niet haar eigen kinderen zijn. Rose verdient inkomen door de was te doen voor anderen. Niet



Rose en haar twee dochters



Waar Rose en de kinderen wonen

met een wasmachine. Nee!! Kleren worden met de hand gewassen in een stromende rivier. Dat is heel erg zwaar werk! Daarmee verdient ze net genoeg om de kinderen te voeden. Haar hut bevindt zich onder de brug langs de rivier. In de hut is genoeg ruimte voor één bed, een hoek met kleren, twee stoelen plus een soort aanrecht van klei. In het regenseizoen wordt haar hut overstroomd en moet ze met de kinderen naar een schoolgebouw waar zij en vele anderen tijdelijk worden opgevangen. Eén van de jongens is uitgekozen voor sponsoring. Ik geef hem het toetje dat ik net van iemand cadeau kreeg en hij eet het met grote ogen op. Het is fijn om te weten dat hij elke dag bij een lieve juf in de les zit. Zijn grote broer is al aan het werk en wil niet meer naar school. Maar ik krijg buikpijn als ik naar de twee meisjes kijk. Het is een tweeling en ze lijken sprekend op elkaar. Ze zijn net zes jaar oud en blijven elke dag bij de rivier en helpen hun moeder bij het wassen. Toen mij een sponsor benaderde en zei dat hij vier extra kinderen wilde sponsoren en het liefst broers en zussen wist ik meteen wie ik moest benaderen. Rose is heel dankbaar dat haar twee meisjes nu ook naar school kunnen gaan en stuurt warme groeten naar onze sponsor. Ze is diep geraakt door zijn vrijgevigheid.



Er zijn nog zoveel meer ouders die hun kinderen zo graag naar school willen laten gaan maar het niet kunnen betalen. Vandaar mijn oproep: **sponsor een kind voor 10 euro per maand**. Zo geef je een meisje of een jongen een eerlijke kans op een toekomst zonder armoede. Maar niet alleen de kinderen maak je blij: ook vaders en moeders zoals Rose zien een droom in vervulling gaan.

Meld jezelf of je kerk nu aan als sponsor op de website:

adra.nl/sponsor-een-kind

Bij voorbaat een warme groet van dankbaarheid,

Nadja van den Broek-Eggler,
Coördinator Kindsporsoring

Meer informatie over kindsporsoring vind je op: adra.nl/adra-ekf

